



CAPELLE DRAAGT HET KRUIS 19 APRIL 2025

De kerken van Capelle aan den IJssel gedenken, samen met iedereen die dat wil, de weg en het lijden van Jezus' dood en opstanding.

Om 11:30 uur zullen er drie groepen vanaf drie verschillende locaties met een kruis naar het Amnestypelein (centrum) lopen. Daar worden de drie kruisen samengevoegd tot 1 kruis.

Daar vindt tussen 12:00 en 12:30 uur een korte viering plaats. Aansluitend is er voor iedereen iets te drinken en wat lekkers en kan wie dit wil zijn of haar vraag of gebed aan het kruis bevestigen.

Iedereen is welkom om mee te lopen met een van de kruisen of aan te sluiten bij de viering op het Amnestypelein.

We starten om 11:30 uur (verzamelen 11.15 uur)

- **Ontmoetingskerk (Zevensprong 4)**
- **Apotheek 's-Gravenland (Puccinistraat 166)**
- **Bethelkerk (Banda Neira 40).**

Op Stille Zaterdag (19 april)
tussen 11:30 en 13:30 uur
lopen we de jaarlijkse
CAPELLE PASSION

**Aansluiten of aanmoedigen
tijdens de tocht?**

Route vanuit Ontmoetingskerk
Capelseweg, Rivierweg

Route vanuit 's-Gravenland
Puccinistraat, Schönberglaan,
P.C. Boutensingel (linksaf),
Slotlaan, Lijstersingel

Route vanaf Bethelkerk
De Vallei, Heuvelweg, Hollandsch
Diep, De Linie, Duikerlaan,
Kerklaan, Koperwiek/Stadsplein